



Wandelzoektocht

Westerbegraafplaats





Westerbegraafplaats
Palinghuizen 143,
9000 Gent.

0 37.5 75 150 m



Welkom op de Westerbegraafplaats

Deze begraafplaats is één van de grootste actieve begraafplaatsen van België. In de volksmond wordt de begraafplaats ook het Geuzenkerkhof genoemd. De katholieken vonden het geen leuk idee dat op deze begraafplaats iedereen - jood, katholiek, protestant of vrijzinnig - zomaar naast elkaar werd begraven. Het ging zelfs zo ver dat begrafenistoeten bekogeld werden met rotte eieren en tomaten, in de eerste maanden na de opening van de begraafplaats.

Zelfs nu nog kiezen sommige katholieken er voor om hier niet begraven te worden. Ze wijken uit naar begraafplaatsen zoals Mariakerke of Sint-Amandsberg. Maar wees gerust, vandaag zal je rustig over de begraafplaats kunnen wandelen en op zoek gaan naar mooie plekjes en interessante graven. Met deze zoektocht willen we aantonen dat de begraafplaats meer is dan een plek om de doden te herdenken. Je leert hier over geschiedenis, er komen heel wat verschillende soorten bloemen en planten voor en het is een stille plek om even te ontsnappen aan de drukke stad. Deze zoektocht kan je met het hele gezin doen. Volg gewoon de route, zoals in de wandeling beschreven. Je komt alle plekjes tegen waarover we jou wat meer willen vertellen of je kennis willen testen. Wel vragen we je deze zoektocht te doen met respect voor de rust van de begraafplaats en de graven zelf niet te betreden.

Veel succes!

Sofie Bracke

Schepen Burgerzaken en Protocol

THEMA: NATUUR OP DE BEGRAAFPLAATS

Eerst wandel je door het oude en mooiste deel van de begraafplaats. Let niet alleen op de oude graven, maar ook op de mooie bomen en de natuurlijke begroeiing op dit stukje van de begraafplaats. **Kijk eens of je de bomen en planten in de foto's kan ontdekken. Ken je hun naam?**

FOTO A

.....

FOTO B

.....

FOTO C

.....

FOTO D

.....

FOTO E

.....



STOP 1 | Strooiweide

Rechtover het monument van de Eerste en Tweede Wereldoorlog zie je de strooiweide. Er bestaan verschillende manieren om iemand te begraven. Sommige mensen kiezen ervoor om hun lichamelijk overschot te laten cremieren en de assen te laten uitstrooien. Hiervoor zijn op alle begraafplaatsen in Gent pleinen voorzien, die mooi afgebakend zijn. Wanneer je dit wil, kan je je naam laten aanbrengen op de palen, achteraan de strooiweide. Daarvoor moet je wel betalen.

THEMA: TEN OORLOG

Ongeveer 100 jaar geleden waren de leiders van verschillende Europese landen het zwaar met elkaar oneens. Er ontstonden twee kampen: Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en Turkije spanden samen in het ene kamp en de Russen, Fransen, Britten, Japanners en later Italië en de Verenigde Staten verzamelden hun krachten in het andere kamp. Ook al wilden de Belgen neutraal blijven, omdat de Duitsers via België naar Parijs wilden doorsteken, moesten ze toch partij kiezen en werden ze geholpen door het Britse kamp.



STOP 2 | Monument WOI

Na de oorlog besliste de Stad Gent om alle gesneuvelde bevriende soldaten van WOI te herdenken.

Op 26 oktober 1924 werd dit monument ingehuldigd.

Zelfs onze toenmalige koning, Albert I, was erbij.

Als je goed kijkt, kan je de verschillende landen herkennen: de Belgen zien er moe en bemodderd uit, de Britse marine verdedigt de Noordzee, de Fransen tonen strijdlustig hun bajonetten en geweren, de Italianen dragen een mooie hoed met veren. **Weet jij naar welk land de lier verwijst?**

.....

.....



STOP 3 | De Britten en hun kolonies

In het Britse leger vochten ook soldaten uit hun kolonies mee. Aan de tekening op de graven kan je zien van welk land ze komen. Welk symbool wordt er afgebeeld op de graven van de Canadezen?

.....

Weet je ook waarom?

.....

Bij de Britten ligt ook één Nederlander begraven. Kan je hem vinden? Wat is zijn naam?

.....



3



Op sommige graven, vooral joodse, ligt een steen?
Weet jij waarom die steen er ligt?

.....

Vergeet je ook niet het gastenboek te tekenen
dat verborgen zit in het monument?

STOP 4 | Oorlogsgedenkteken Belgische soldaten



Na de Eerste Wereldoorlog werd er geld opgehaald bij de leerlingen van de Gentse scholen. Met dit “heldenfonds” werd een bronzen plaat gemaakt. **Vind je de naam van de kunstenaar die dit plakkaat gemaakt heeft?**

.....

Moest jij de kunstenaar zijn die zo’n plakkaat maakt, welke tekening zou jij erop zetten en welke tekst zou jij erbij schrijven?

.....

.....

.....

STOP 5 | Belgische slachtoffers

De eerste keer dat er in Gent gevochten werd, was op 7 september 1914. Hier vind je veel van de soldaten terug die toen meegevochten hebben. Maar niet van iedereen is de naam teruggevonden. **Weet jij hoe zo'n graf heet?**

.....

.....

.....

.....



5

6



STOP 6 | Ereplein gesneuvelde soldaten en krijgsgevangenen

Kort na het begin van de oorlog kwamen de Fransen ons helpen, op het zuiden streed Italië tegen Oostenrijk-Hongarije en in Oost-Europa vochten Duitsers en Russen tegen elkaar. Soms konden ze soldaten gevangen nemen. Die krijgsgevangenen kwamen dan per trein naar Gent en moesten hard werken waardoor ze stierven in Gentse hospitalen. **Zoek de naam van:**

een Rus:

een Fransman:

een Italiaan:

STOP 7 | Herdenkingsmonumenten Gentse slachtoffers

Kort na de Eerste Wereldoorlog liet de stad een mooi beeld in de vorm van een vrouw plaatsen om alle Gentse soldaten te herdenken. In de Gentse haven lagen Duitse duikboten aangemeerd en in Mariakerke was er een Duits militair vliegveld. De bondgenoten die deze doelwitten wilden bestoken, mikten verkeerd en zo kwamen de bommen op de verkeerde plek terecht.

Er kwamen ook burgers om aan de haven en in de wijk Rabot. Op de zwarte gedenksteen zie je de namen van slachtoffers die hier begraven werden. Misschien staat er familie van jou tussen? **Kijk eens goed of er een achternaam bij staat die je herkent?**

.....



STOP 8 | De Zeppelin

De Zeppelin is een enorm groot luchtschip dat op een vliegende sigaar lijkt. Onder de ballon was een gondel bevestigd voor de mensen die de Zeppelin bestuurden. Kijk eens goed, want op het monument is zo'n luchtschip in het klein afgebeeld. In het echt was dit gevaarte 158 meter lang! De Engelse piloot Reginald Warneford won een gevecht met de Duitsers op 7 juni 1915 en rond halfdrie 's morgens stortte het neer boven het bejinhof van Sint-Amandsberg. Eerst werden de Duitse soldaten hier begraven, maar later verhuisden ze naar Vladslo in West-Vlaanderen. Alleen Otto van der Haegen en Kurt Ackermann, de bestuurders bleven hier. Kun je hun grafplaat vinden? **Weet je hoe de uitvinder van de Zeppelin heette?**

8



THEMA: GEDENKVORMEN

Wanneer je overleden bent, kunnen je verwanten kiezen voor een aantal mogelijkheden om je te laten begraven. Sommige mensen kiezen er voor om hun lichaam af te staan aan de wetenschap, andere willen hun lichaam laten cremieren. Weer anderen blijven voor de oudere vorm kiezen en laten hun lichaam begraven.

STOP 9 | Urnenmuur

In deze muur van vakjes worden de urnes geplaatst. Dit is gratis voor Gentenaars. Je wordt wel verplicht een naamplaatje aan te brengen. Sommige mensen vinden dit erg onpersoonlijk en proberen toch door een foto of een bloemetje het wat mooier te maken. **Heb jij een leuk idee om dit persoonlijker te maken?**

STOP 10 | Urnenveld

Je kan de urne ook laten begraven in de grond. Net als bij grondgraven is dit plekje voor 10 jaar gratis. Wie wil, kan zelfs een urne laten bijplaatsen in een ander grondgraf. Ook voor een urnenveld is een grafzerkje verplicht.

9



10



STOP 11 | Urnenkelder

Wie denkt dat dit kindergraven zijn, heeft niet echt goed gekeken. Deze man werd 83 jaar. **Weet je wie Gilbert Temmerman was?**

Hoe komt het dan dat zijn graf zo klein is?

In deze kleine “kelders”, eigenlijk plastic boxen, worden de potten met de as van gecremeerde (verbrande) lichamen geplaatst. Nabestaanden zijn verplicht een grafzerkje te plaatsen. Op sommige plaatsen, bij de wensboom bijvoorbeeld (stop 16), zijn er thematuinen gemaakt en zijn deze grafstenen gelijk, maar extra mooi.





STOP 12 | Keldergraven

Je kan er ook voor kiezen om in een “kelder” begraven te worden. Dit is een gemetselde ruimte, waar je kist op metalen staven wordt geplaatst. In de meeste kelders passen een aantal kisten. Om nieuwe kisten bij te plaatsen, wordt een kuil gegraven voor het graf en kan de steen die de kelder afsluit weggeschoven worden.

STOP 13 | Grondgraven

Veel mensen willen hun kist in een grondkuil laten begraven. Bij sommige godsdiensten, zoals de Islam, worden mensen begraven in een eenvoudige lijkwade. Je kan een grafsteen zetten op een grondgraf, maar dat is niet verplicht.

Welke informatie zetten mensen zoal op de grafsteen?

Nu je al de verschillende begraafvormen gezien hebt, wat zou je graag hebben dat met jouw lichaam gebeurt na je overlijden?





THEMA: KINDEREN

STOP 14 | Lieve

Kinderen kunnen tussen volwassenen begraven worden, of begraven worden bij hun ouders. Maar de meeste kindjes worden begraven op het kinderperk. Je merkt dat ouders voor hun kindje een speelsere grafsteen kiezen.

De Stad Gent wil dan ook voor dit perk een warmere en kleurrijkere vormgeving voorzien. De graven hoeven niet in strakke rijen te staan en de beplanting moet bloemrijker worden. Misschien blijft er nog eventjes tijd over om het grafje van Lieve te zoeken. Dit meisje heeft slechts enkele uren geleefd.

THEMA: HERDENKEN

STOP 15 | Boom voor de sterrenkindjes

Op deze begraafplaats krijgen ook kindjes die tijdens de zwangerschap sterven een gezamenlijk herdenkingsplekje. Deze kindjes worden 'sterrenkindjes' genoemd. In deze boom kan je een lint hangen ter nagedachtenis van een kindje dat dood geboren is en/of geen negen maanden in de buik doorbracht. Je kan en mag het lint versieren en dan in de boom ophangen. Het wordt een kleurrijke boom, die in het kinderperk een centrale plek heeft.

15



STOP 16 | De wensboom

Vaak hebben mensen de behoefte een boodschap na te laten voor hun geliefde overledenen, ook al ligt deze persoon niet op deze begraafplaats begraven. Studenten van Sint-Lucas bedachten daarom deze wensboom.

De wensboom, een sierkerselaar, staat centraal opgesteld in de Labyrint-tuin van de Westerbegraafplaats. Het is een boom die heel vroeg in het jaar bloeit, als voorbode van het nieuwe leven. Hij staat hiermee symbool voor het ongeduldig uitkijken naar het leven na de dood.



Het labyrint van hagen waarvan hij het middelpunt vormt, staat voor leven en dood onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De wensboom is de boodschapper die de wensen van de éne plaats

naar de andere overbrengt, van de aarde naar de hemel... Hang jouw wens voor een dierbare overledene in de wensboom.

Heb jij nog leuke voorstellen om herinneringen na te laten op een begraafplaats?

.....

.....

.....

.....

THEMA: BEROEPEN OP DE OUDE BEGRAAFPLAATS

STOP 17 | Muur van de oude begraafplaats

Je gaat nu door de muur die het oude deel van het nieuwe deel scheidt. Ga eens met twee rug aan rug staan met de muur tussen je in. Vertel om beurt aan elkaar wat je ziet. Welke verschillen stel je vast?

.....

.....

.....

17



Ga nu tussen de rijen grafkelders. Zoek de graven die hieronder afgebeeld staan. Welke beroepen/hobby's zouden deze mensen gehad hebben?

STOP 18

STOP 19

STOP 20



THEMA: SYMBOLEN OP DE OUDE BEGRAAFPLAATS

Op de weg naar de ingang aan Palinghuizen zie je een aantal voorwerpen die regelmatig voorkomen op begraafplaatsen. Wat zou hun betekenis kunnen zijn?

STOP 21 | Hond

STOP 22 | Gebroken zuil

STOP 23 | Bedekte vaas

STOP 24 | Oude man

STOP 25 | Twee handen in elkaar



Dien je ingevuld formulier in bij het onthaal in het afscheidscentrum. Als er niemand is, kan je de zoektocht in de brievenbus steken. **Vergeet hieronder je gegevens niet te noteren.**

Voornaam |

Achternaam |

Adres |

.....

E-mailadres |

Telefoonnummer |

Datum van deze zoektocht |

